

Kindernevendienst

3 juni	Jobs vrienden zitten stil bij hem Job 2
10 juni	Job vervloekt zijn geboortedag Job 3
17 jun	Job tot de orde geroepen Job 40
24 juni	Job doet boete en wordt gezegend Job 42



Ben jij weleens gevallen? Heb je weleens een ongelukje gehad? Dat is echt vervelend. Gelukkig

kon je toen naar mamma of pappa. Zij hebben een kus en een pleister op de zere plek gedaan. Pappa en mamma willen natuurlijk niet dat jij een ongeluk krijgt. Maar soms gebeurt dat wel. Fijn dat zij voor jou kunnen zorgen!

- Naar wie ga jij, als je een ongelukje hebt?
- Wie kan jou het beste helpen?
- Wat kan iemand dan doen om jou te helpen?

De komende weken gaan we het met de kindernevendienst over Job hebben. In het leven van Job zijn veel nare dingen gebeurt. Toch wordt hij niet boos op de mensen én op God niet. God helpt Job, juist als hij veel verdriet heeft. Job weet dat. Hij houdt van God. Hij gelooft dat God voor hem blijft zorgen.

Kamp/Jeugdwerk/VBW

Tijdens het Hemelvaartsweekend was er weer het jaarlijkse kamp voor de jeugd. Elk jaar weer georganiseerd door een enthousiaste groep leiding, die bestaat uit ouders en oudere jeugd van onze kerk. Van woensdagmiddag tot zaterdag zetten deze gemeenteleden zich voor 100% in om de kinderen een fijn kamp te bezorgen. En dan ook echt dag en nacht. Er was weer van alles te beleven deze keer, zoals een speurtocht, smokkeltocht, vossenjacht, bijbelquiz, levend stratego, zeskamp en bonte-avond. Ook was er weer de jaarlijkse 'kerkdienst' op Hemelvaartsdag die verzorgd werd door Hans Berkhoff. Al met al een vol programma en toch was er nog voldoende vrije tijd over. Die vrije tijd werd goed gebruikt om lekker samen te voetballen, te volleyballen of andere dingen te doen. Wat hierbij opviel was dat jong en oud dit samen deed, niemand werd uitgesloten. Een geslaagd kamp, mede door de kinderen, jeugd en leiding die samen lieten zien hoe je als groep verschillende mensen in harmonie kunt samenleven. Van alle geweldige dingen die we die dagen hebben gedaan is dat wel het meeste waarvan ik genoten heb! Nu ik dit schrijf komen de woorden van het lied Goud van Gerald Troost in me naar boven; "Ik zie goud in jou. Want ik zie God door jou." Dat heb ik gezien in de kinderen, jeugd en leiding. Ieder-

Gerald Troost – Goud

Ik zie goud in jou.

Want ik zie God door jou.

Ik zie goud want jij bouwt op de rots.

Ik zie jou gaan. In Jezus Naam.
Geruisloos in stilte, verwarm
jij de kilte om jou heen.

Ik zie jou gaan. Geduldig en
trouw.

Bezield en bewogen, met vuur
in jouw ogen.

Ik heb respect voor jou

-Refrein-

Ik zie goud in jou.

Want ik zie God door jou.

Ik zie goud. Je bent als zout in
jouw wereld.

Geef nooit op. Kijk naar boven
Kijk door de wolken. Dwars
door de zorgen en voel de
zon die schijnt.

Geef nooit op en vervolg jouw
reis.

Op weg naar de eindstreep.

Op weg naar een groot feest
en de hoogste prijs.

een die mee is geweest, alle kinderen, jeugd en leiding, alle ouders die hebben gereden of met een activiteit hebben geholpen, hartelijk bedankt! Jullie hebben er samen een geweldig kamp van gemaakt.

Met dit kamp komt er ook een einde aan het clubwerk. De leiding van de club wil ik hierbij hartelijk danken voor de avonden die jullie hebben georganiseerd voor onze jeugd. Clubwerk is een onmisbaar onderdeel in het jeugdwerk.

Nu zijn de meeste activiteiten van het winterseizoen ten einde, maar de oppasdienst en kindernevendienst gaan altijd door. Voor iedereen die hieraan meehelpt, ook dank voor jullie inzet bij dit niet ophoudende werk.

Tevens wil ik de organisatie van de VakantieBijbelWeek succes wensen met de voorbereidingen, voor jullie gaat het nu pas beginnen. Ik wens jullie Gods zegen toe, dat jullie het evangelie weer op een mooie ongedwongen manier aan al die kinderen die komen mogen overbrengen.

Hartelijke groet,

Ichthus



Nog moe van het kamp waren er toch ruim 20 kinderen op Moederdag bij Ichthus. Hemelvaart en Pinksteren stonden deze zondag centraal. Maar liefst 3000 mensen die zich lieten dopen, wat een wonder! Na dit onderwerp behandeld te hebben werd er door groep 7 en 8 hints, pictionary e.d. gedaan. Groep 5 en 6 deden een speurtocht.

De laatste keer 'gewone' Ichthus staat alweer voor de deur op zondag 10 juni. We gaan het hebben over Jezus die over het water liep. Petrus loopt daarna ook over het water tot hij begint te twifelen. Hiervan mogen wij leren dat we tot mooie dingen in staat zijn zolang we ons vertrouwen op God stellen. Dit mogen we ook deze laatste zondag van het seizoen de kinderen leren. Zien we jullie allemaal weer?

Nacht zonder dak 2018!

Zit je nu in groep 8, of ga je al naar het voortgezet onderwijs, dan hebben wij een leuke activiteit voor jou!



Ervaar hoe het is om op straat te leven.

Breng met jouw vrienden één nacht door in een zelfgebouwd krotje van karton en plastic en bezorg straatjongeren in Syrië, Kenia, India en Bolivia een hoopvolle toekomst. Meld je aan en beleef samen met veel andere jongeren een bijzondere nacht zonder dak. Vrienden/vriendinnen van school zijn ook welkom.

Kosten: gratis!

Het enige wat we van je vragen is voor minimaal € 25,= sponsoren te zoeken. Heb je het meeste sponsorgeld, dan kan je ook nog een leuke prijs winnen!

We starten op vrijdagavond 13 juli om 18.00 uur. Hoe het programma eruit gaat zien blijft nog even geheim.

Voor meer informatie of sponsorformulieren kan je contact opnemen met:

Marije Getkate 06-13802911 of Sylvia ter Harmsel 385452

Wil je meedoen, meld je dan aan via de link:

www.nachtzonderdak.nl



Soul Survival Skills



*Spiritualiteit
occultisme*

*Ds. Perk
muziek: Amaze*

*24 juni
18:50 uur*

Jongerdienst Hervormd Enter