

## Kindernevendienst

|         |   |
|---------|---|
| 1 juli  | Dankbare kinderen van God<br>Efeziërs 1:1-14              |
| 8 juli  | Gods kerk<br>Efeziërs 1:15-23                             |
| 15 juli | We leven in Christus<br>Efeziërs 2:1-10                   |
| 22 juli | Israël en de volken samen in Christus<br>Efeziërs 2:11-22 |
| 29 juli | Vakantierooster   |



We lezen elke kerkdienst uit de Bijbel om over God te leren.

Kun jij de weg naar de Bijbel vinden?



# GEZOCHT! JOU!



Vanaf september komt **groep 6** ook naar de kindernevendienst! Hier zijn wij heel blij mee. We zoeken alleen **JOU** nog om leiding te geven!

We kunnen dit alleen realiseren met meer hulp!

Ben je jong of oud, net aan het studeren, al lang aan het werk, man of vrouw, maar lijkt je het leuk om dit ca. 1x per maand te doen, neem dan contact op met Ingrid Kroese 06-17098259, of Anita Steenbergen 06-20628019 of mailen naar [knd@hervormdenter.nl](mailto:knd@hervormdenter.nl)

(ps. we geven kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6, dus past een andere leeftijd beter bij je geen probleem!)





## Ichthus

Het jaar zit er alweer bijna op, wat gaat het toch weer snel!

In het jaarthema met gebeurtenissen waarbij water een rol speelt, hebben we verschillende onderwerpen behandeld. Misschien was het wonder dat Jezus en Petrus over het water liepen (behandeld op 10 juni) wel het meest bijzonder. We mochten leren dat we in geloof en vertrouwen op God tot grote dingen in staat zijn, maar dat we ook diep kunnen zinken als we twijfelen aan God. Gelukkig wil Jezus ons altijd helpen!

We maken ons op voor de afscheidsdienst voor de kinderen van groep 8. De Cito-toetsen zijn gemaakt, de middelbare school is gekozen en de kinderen zijn nog druk aan het oefenen voor de musical waarna ze afscheid nemen van de basisschool. Volgend jaar gaan er veel nieuwe dingen op hun afkomen, vandaar dat we ook als Ichthus hierbij stil staan en hen een passend cadeau vanuit de kerk willen geven. 'Dorst?' zal hierbij het thema van de afscheidsdienst zijn, die op 1 juli tijdens de ochtenddienst wordt gehouden. Tot dan!

**IN LEVEND  
WATER KUN  
JE NIET  
VERDRINKEN**

*visje*  
  
[WWW.VISJEPOSTERS.NL](http://WWW.VISJEPOSTERS.NL)

Een  
**BOOG**  
 IN DE  
**WOLKEN**  
als teken van   
**TROUW**  
STAAT BOVEN ↑ JOUW LEVEN  
ZEGT:  
**God**   
is bij jou